

Uitnodiging *Hommage aan Karel Eykman*

Thomas Theater Amsterdam,
Pr. Irenestraat 36. Vrijdag 1
november 2024, 14.30 – 17.00 uur

In oktober 2024 verschijnen bij uitgeverij Van Warven twee boeken, één van en één gewijd aan **Karel Eykman**, de begenadigde dichter, liedschrijver en Bijbelbewerker, die in augustus 2022 overleed. Vrienden en leerlingen willen hem eren met deze feestelijke bijeenkomst en met deze twee boeken:

Noachs dochter: de laatste

Bijbelbewerking die Karel Eykman schreef: een actualisering, gedompeld in de ecologische crisis, van het verhaal van de zondvloed en de ark. Fraai geïllustreerd door Sylvia Weve.



Karel Eykman
NOACHS DOCHTER



Kees van der Zwaard | Willem van der Meiden
Bas van den Berg e.a.

'ALS JE ME LEEST...'
De bezieling van Karel Eykman

'als je me leest...' – de bezieling van Karel Eykman: een bundel terugblikken op Eykmans rijk gevarieerde werk van Bas v/d Berg, Aukje Holtrop, Barbara de Kort, Willem v/d Meiden, Bette Westera, Sylvia Weve en Kees v/d Zwaard.

Deze twee uitgaven – 'met een strik erom' – worden aangeboden aan Karels geliefde Pauline Heynsius en hun beide kinderen. In een feestelijke bijeenkomst met beschouwingen, voordracht en muziek vieren we onze dankbaarheid voor Karel Eykmans bezieling.

Iedereen is van harte welkom! En neemt u na afloop twee splinternieuwe boeken van en over Karel Eykman mee!